

## Stefan Torssell

6. august kl. 12.12

Jag var på en konferens om ett fritt Norden, alltså utträde ur EU. Målet för Landsbygdspartiet är utträde ur EU för att bilda ett gemensamt Nordiskt statsförbund.

Varje Nordiskt land ska ha kvar sin suveränitet, alltså ingen union. Målet är självförsörjning för ett tryggt och väl fungerande Norden. Temat på konferensen var småskaligt jordbruk.

Jordbrukspolitik är ett av de områden jag behärskar sämst.

Men oj vilka visioner jag serverades.

Jag bodde i Skåne på 1970-talet. Jag kunde inte förstå varför det var ett ständigt problem med grundvattnet.

Ideliga bevattningsförbud.

Klimataktivisterna larmar om att det beror på den ökade halten koldioxid i atmosfären, vilket låter som en krystad förklaring eller rent nonsens.

Ideologiskt vill jag verka för att unga människor som vill bo på ett mindre jordbruk också ska kunna leva gott där.

Det går här jag förstått.

Det går dessutom alldeles utmärkt.

Plötsligt har jag börjat anse att jordbrukspolitik är skoj.

Det industriella jordbruket med sina stora maskiner och ökande giftbesprutning förstör jordarna.

Giftbesprutningar blir mer nödvändiga ju större arealerna är.

Maskinerna plattar till med sin tyngd.

Livet försvinner ur marken av giftet.

I USA finns gårdar med sådana arealer att de behöver två flygplan för att kunna klara av giftbesprutningen.

I vissa områden i USA är jordarna så förstörda att de snart är obrukbara.

En felaktig jordbrukspolitik är mänsklighetens framtida stora fara.

För vart decennium har grundvattnet sjunkit i Skåne för att vi har en felaktig jordbrukspolitik. Det var de skånska bönderna i Centerpartiet som pläderade mest för EU under folkomröstningen 1994.

Men det är inte enbart EU:s fel att svensk jordbrukspolitik har misslyckats.

Mycket beror på en svensk (läs socialdemokratisk) felaktig jordbrukspolitik som har tvingat bönderna att utöka sina arealer.

Ett mindre ekologiskt jordbruk med mindre och lättare maskiner får en mer levande och hållbar jord och gården blir därmed ekonomiskt mer stabil.

Med andra avsättningsmöjligheter direkt till konsumenterna kan en familj leva gott på ett mindre jordbruk.

I generationer.

Det här var den första artikel jag någonsin har skrivit om jordbruk.

Men bitarna har börjat falla på plats.